



OER IN SKOALLE MEI KLEUR

Ouders en communicatie

U als ouder heeft een belangrijke plaats bij ons op school. Wij overleggen graag tijdig met u over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind. Hierbij staat het principe van gedeelde verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Samen zijn we sterker om de kinderen te begeleiden. Uw betrokkenheid stellen wij zeer op prijs.

Schooltijden en naschoolse opvang

Wij werken met het continuïrooster. Dat betekent schooltijden van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Als u een werkende ouder bent, is het voor u belangrijk dat uw kind ook na school in vertrouwde handen is. Voor de naschoolse opvang werken wij samen met kinderopvangorganisatie Kinderwoud. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

Graag tot ziens!

Wilt u meer weten over onze school? Op onze website vindt u meer informatie. U bent ook van harte welkom om een bezoek te brengen aan onze school. Maakt u daarvoor een afspraak, dan hebben wij alle tijd voor u. Wij stellen ons graag aan u voor!



KBS de Reinbôge
likmounewei 61,
9251 EW Burgum
tel. 0511 461791

email: info@reinbogeburgum.nl
internet: www.reinbogeburgum.nl



Onderwijs vanuit een
christelijke identiteit



OVER EEN SCHOOL MET KLEUR



Oog voor het unieke
van ieder kind

Een veilige plaats waar
een kind zich thuis voelt





Een school met kleur, dat is onze school de Reinbôge! In de regenboog zien wij de kleur van onze christelijke identiteit, van ons onderwijsaanbod en van onze schoolbevolking. Al die kleuren betekenen dat wij uw kind begeleiden bij zijn totale ontwikkeling. Aandacht voor de specifieke behoeften van uw kind is voor ons vanzelfsprekend.

De Reinbôge is in de communicatie een school zonder drempels. Alleen dan kan uw kind zich optimaal ontwikkelen tot een zelfstandig persoon die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaat. Daar zijn wij van overtuigd! Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten uniek mogen zijn. Wij hopen dat ook u dit gevoel ervaart als u bij ons op school komt!

In deze folder stellen wij ons graag aan u voor!

Plezier op school

Wij willen graag dat uw kind over 8 jaar zegt: "Het was een fijne tijd op de Reinbôge!". Wij zijn pas tevreden als kinderen met plezier en een warm gevoel terug terugdenken aan het samen spelen, het leren en de omgang met elkaar. Respectvol met elkaar omgaan, vinden wij erg belangrijk. Bij ons op school geven wij kinderen de ruimte om te ontdekken wie zij werkelijk zijn. Kinderen mogen fouten maken en krijgen ieder dag een nieuwe kans! Wij leren onze leerlingen om zo ook met anderen om te gaan.

Meer dan alleen onderwijs!

We zijn een christelijke school, dat is zichtbaar in de wijze waarop de christelijke feestdagen gevierd worden, maar vooral ook in de wijze waarop wij met elkaar omgaan: elkaar respecteren, waarderen en stimuleren. Dat is voor ons een opdracht waar wij, vanuit onze christelijke identiteit, iedere dag inhoud aan geven. Wij geloven in het Bijbelse verhaal van God en mensen. Omdat wij overtuigd zijn van de kracht van christelijke waarden kunt u merken dat deze zienswijze in ons handelen is verankerd.

Aandacht voor ieder kind

Onze school biedt duidelijkheid en overzicht bij het aanbod van de verschillende ontwikkelingsgebieden door onder andere het gebruik van nieuwe methoden. Daarnaast is er ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. De meeste kinderen komen prima mee met het onderwijs, maar het komt voor dat een kind meer moeite heeft met de lesstof of juist veel meer uitdaging nodig heeft. Wij proberen alle kinderen het onderwijs aan te bieden dat zij nodig hebben.

Wij gaan uit van het positieve! Onze leerkrachten hebben de afgelopen jaren in zichzelf geïnvesteerd door diverse bijscholingen te volgen, want professionaliteit vinden wij belangrijk. Daarnaast heeft de school vele externe contacten met deskundigen die het team begeleiden om nog beter met verschillen om te gaan.

Een moderne school in een moderne tijd

De maatschappij verandert in snel tempo! Onze school verandert mee en speelt in op de moderne ontwikkelingen en inzichten. Wij werken met moderne methoden, waarbij wij gebruik maken van digitale middelen.

Anders dan vroeger, gaat het onderwijs steeds meer uit van het totale kind. Niet alleen werken wij aan de cognitieve ontwikkeling, maar wij richten ons ook op de sociale vaardigheden van uw kind. Daarnaast krijgen kinderen afwisselend les in drama, natuur en techniek.

